



Een blik in de ziel van Boris Johnson



Metro NL,
Vr. 13 Sep. 2019, Pagina 17

Sinds 24 juli jongstleden is Boris Johnson premier van het Verenigd Koninkrijk. In 'Boris: Bestemming bereikt' gaat de Nederlandse auteur Patrick Bernhart niet voor een vuistdikke biografie, maar reconstrueert hij op hoogst leesbare wijze Johnsons opmars naar het hoogste ambt, een verhaal van vallen en opstaan. Zo wordt hij eind jaren 80 bij The Times ontslagen na een verzonnen quote. In 2004 moest hij dan aftreden als vicevoorzitter van de Conservatieve Partij nadat een affaire die tot minstens één abortus leidde, in de openbaarheid was gekomen. In 2016 werd hij dan weer koelbloedig genekt door Michael Gove in de strijd om het leiderschap van zijn partij na het brexitreferendum.

Alexander Boris de Pfeffel Johnson is niet van hoge adellijke afkomst, maar desondanks van de zogenaamde upper middle class. Vader Stanley Johnson is lange tijd voor de Europese Commissie in Brussel aan de slag, waar jonge Boris zich meester maakt van het Frans. Een persoonlijk kantelpunt is de depressie en zenuwzinking van moeder Charlotte, die de permanente ontrouw van haar man niet kan plaatsen. Boris, die heel close was met zijn moeder, zal haar maandenlang niet zien en wordt geconfronteerd met een pijnlijke scheiding. Later zou het hem er niet van weerhouden zijn twee huwelijken op de klippen te laten lopen ten voordele van een Gouden Gids aan buitenechtelijke veroveringen.

Zijn reis richting Downing Street 10 start Boris aan het gerenommeerde Eton College, waar hij de eerste flitsen van zijn genialiteit vertoont en zich ook profileert als een sterke persoonlijkheid. Hij zet z'n academische carrière verder aan Oxford, waar hij bevriend geraakt met latere concullega David Cameron. Na zijn studies zou hij al snel als journalist in Brussel terechtkomen, waar hij met humoristische en vaak vileine anti-EU artikelen zelfs de aandacht van Margareth Thatcher weet te trekken. Nadien zou zijn pad hem langs het parlement tot burgemeester van Londen en buitenlandminister voeren.

Bernhart schetst het beeld van een enigmatische, enigszins luie maar tegelijk briljante speelvogel, die door iedereen graag gezien wil worden. «Hij zou zich het heelal in laten schieten om nieuwe planeten te vinden waar de bewoners ook van hem zouden houden», zei een ex-vriendin ooit over hem. In de handen van deze man ligt nu een enorme verantwoordelijkheid, namelijk zijn land op een ordentelijke wijze uit de EU loswrikken. De komende weken zullen uitwijzen hoe dat tot nu toe tumultueuze proces verder verloopt, én hoe toekomstige biografieën over hem zullen oordelen.

Het boek 'Boris: Bestemming bereikt' is alvast een must voor liefhebbers van (Britse) politiek. Het is vlot geschreven en biedt de lezers een haarscherpe kijk op de machinaties achter de politieke façades. De passages over de persoonlijke relaties tussen de kopstukken zijn ook aanleiding voor het nodige gegniffel. In het bijzonder een aanrader voor Europees president Charles Michel als voorbereiding op zijn toekomstige werkzaamheden.

(av)

Boris. Bestemming bereikt,

Patrick Bernhart, Prometheus,

275p., 17,99 euro

(av) ■