

Voor één persoon iets betekenen is even belangrijk als iets doen wat intellectueel knap is, zoals een wettekst ontwerpen.

**Maar iets betekenen voor een individu, kan dat niet gemakkelijker op gemeentelijk niveau?**

Ik heb heel veel respect voor het lokale, maar ik ben zelf bijvoorbeeld beter in het spreken met het slachtoffer van een misdaad dan te moeten praten over een bouwprobleem, snap je? Of over een overhangende boom. Ik banaliseer dat niet, maar dat is minder mijn natuur. Ik kom wel op tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen.

Ik duw mijn gemeente Huldenberg, en ik ben lijdzuiver voor de provincie. Maar mijn hart ligt toch meer bij de nationale politiek. Maar pas op, ik zal altijd en overal gaan praten voor de partij. Want ik hou van de partij. Ik doe aan politiek met heel mijn hart en ziel.

**Ziet u Trees ook buiten het werk om?**

Neen. Buiten ons werk hebben

een heel eind van elkaar. En boudien zijn we geen generatie- of leeftijdsgenoten hé. Er zitten zelfs heel wat jaren tussen.

**Is Trees de eerste naar wie u belt als er iets tegenzit?**

Dat hangt ervan af. Ben kabinetschef is doorgaans eerder op

politiek niet zo vaak tegen. (glimlach) Met Trees heb ik zo iemand gevonden.

**Als burgemeester ga je je echter wel moeten profileren, Trees.**

**Trees:** Ik weet dat niet. De mensen hebben niet altijd graag een haantje-de-voortse. Ik wil gewoon de mensen helpen.

**Minister Geens:** Mensen helpen, dat was ook mijn drijfveer toen ik rechten begon te studeren. Het was de studie die het meest beantwoordde aan mijn temperament, al zullen er andere richtingen gevonden zijn die misschien voldeden aan mijn talenten. Maar je kan niet alles doen in het leven.

**En waren uw ouders gelukkig met uw keuze?**

Mijn ouders waren allebei germanist. Mijn vader overleed kort na mijn geboorte, maar mijn moeder was wel content met mijn studiekeuze, ja.

**Heeft de dood van uw vader u getekend?**

Meer de hoogte van een politiek probleem. Maar persoonlijke dingen belanden vaak eerst bij Trees, ja.

Bij haar kan ik ventileren. Als iets tegenzit, weet ze het inderdaad sneller dan mijn vrouw. Dat kan niet anders. Trees gaat ook altijd de zaak verzachten, gewoon door de manier hoe ze is. Iemand die uitermate probeert om zichzelf niet belangrijk te vinden, dat komt je in een bepaald segment van de

Dat tekent je zeker. Ik heb mijn vader niet gekend. Ik was negen maanden oud toen hij overleed. Op amper 27-jarige leeftijd. Hij had leukemie, een ziekte waar je toen – in 1958 – nog niet van genas. Het was een harde klap voor mijn moeder. Ze was een heel erg emotionele vrouw. Maar mijn moeder was ook een sterke vrouw en ze heeft me zo goed mogelijk opgevoed. Ze is nooit hertrouwd trouwens. Dat ging zo in die tijd.

**U bent enig kind?**

Ja. En werd ik verwend door mijn moeder? Zeker. Een enig kind wordt altijd verwend, of het nu een of twee ouders heeft. Mijn moeder was een zeer enthousiaste vrouw, maar ook zeer overbezig. En dat was het moeilijkste. Maar het heeft me niet belet om op mijn zevende naar de scouts te gaan en om op mijn veertiende met een grote rugzak op mijn rug, op de fiets, naar de Ardennen te rijden. Voot haar oot dat bijna de hal geweest zou zijn. Ondraaglijk. Maar ze verstopte het. Zo goed mogelijk. Als je echtpenoot zo jong sterft, dan word je wantrouwig. En

bang. Nu snap ik dat.

**Leeft uw moeder nog?**

Neen, drie jaar geleden is ze overleden. Heel onverwacht. Dat was moeilijk. (stil) Maar ze is heel autonoom geblijven tot het laatst en dat was goed. Ze had wel wat ouderdomskwaltjes, maar verder kan je van geen enkel verlies aan waardigheid spreken. Daar troost ik me mee.

**Elk ander mens heeft dan een paar dagen vrijaf om te rouwen, maar een minister van Justitie?**

Die doet verder. (haalt de schouders op) Ik herinner me nog dat ik in de ministerraad zat toen ik het bericht kreeg dat ze niet goed was. Dat was op een vrijdag. Ik heb eerst nog mijn wetsontwerp behandeld, en dan ben ik naar haar gegaan. Twee dagen later, op zondag, overleed ze. Maandagochtend ben ik gaan spreken in Luik. Ik was niet echt zeker of ik mezelf wel helemaal in de hand had – en ik heb toen ook aan mijn toehoorders verteld dat mijn moeder overleden was – maar het leven gaat verder. Mijn moeder moest ook meteen verder doen na de dood van mijn vader.

**Trees:** Ik had het toen misschien anders moeten aanspakken. Ik had de minister moeten zeggen dat hij een week moet thuisblijven.

Hij heeft de tijd niet gehad om te kunnen rouwen. Dat heeft iedereen op het kabinet toen gevoeld. Hij was veel gevoeliger dan anders en iedereen liep op de toppen van

de dood van mijn vader.

**Trees, zeg jij dan niet: 'Nu is het**

**genoeg geweest! Ga naar huis bij uw vrouw, of uw kleinkinderen?**

Neen, ik wil me niet mengen in de minister zijn privéléven. Ik probeer soms wel zijn agenda op een

**Minister Geens: Bij Trees kan ik ventileren. Als iets tegenzit, weet ze het inderdaad sneller dan mijn vrouw**

een heel eind van elkaar. En boudien zijn we geen generatie- of leeftijdsgenoten hé. Er zitten zelfs heel wat jaren tussen.

**Is Trees de eerste naar wie u belt als er iets tegenzit?**

Dat hangt ervan af. Ben kabinetschef is doorgaans eerder op

een heel eind van elkaar. En boudien zijn we geen generatie- of leeftijdsgenoten hé. Er zitten zelfs heel wat jaren tussen.

**Als burgemeester ga je je echter wel moeten profileren, Trees.**

**Trees:** Ik weet dat niet. De mensen hebben niet altijd graag een haantje-de-voortse. Ik wil gewoon de mensen helpen.

**Minister Geens:** Mensen helpen, dat was ook mijn drijfveer toen ik rechten begon te studeren. Het was de studie die het meest beantwoordde aan mijn temperament, al zullen er andere richtingen gevonden zijn die misschien voldeden aan mijn talenten. Maar je kan niet alles doen in het leven.

**En waren uw ouders gelukkig met uw keuze?**

Mijn ouders waren allebei germanist. Mijn vader overleed kort na mijn geboorte, maar mijn moeder was wel content met mijn studiekeuze, ja.

**Heeft de dood van uw vader u getekend?**

Meer de hoogte van een politiek probleem. Maar persoonlijke dingen belanden vaak eerst bij Trees, ja.

Bij haar kan ik ventileren. Als iets tegenzit, weet ze het inderdaad sneller dan mijn vrouw. Dat kan niet anders. Trees gaat ook altijd de zaak verzachten, gewoon door de manier hoe ze is. Iemand die uitermate probeert om zichzelf niet belangrijk te vinden, dat komt je in een bepaald segment van de

Dat tekent je zeker. Ik heb mijn vader niet gekend. Ik was negen maanden oud toen hij overleed. Op amper 27-jarige leeftijd. Hij had leukemie, een ziekte waar je toen – in 1958 – nog niet van genas. Het was een harde klap voor mijn moeder. Ze was een heel erg emotionele vrouw. Maar mijn moeder was ook een sterke vrouw en ze heeft me zo goed mogelijk opgevoed. Ze is nooit hertrouwd trouwens. Dat ging zo in die tijd.

**U bent enig kind?**

Ja. En werd ik verwend door mijn moeder? Zeker. Een enig kind wordt altijd verwend, of het nu een of twee ouders heeft. Mijn moeder was een zeer enthousiaste vrouw, maar ook zeer overbezig. En dat was het moeilijkste.

Maar het heeft me niet belet om

op mijn zevende naar de scouts te gaan en om op mijn veertiende met een grote rugzak op mijn rug, op de fiets, naar de Ardennen te rijden. Voot haar oot dat bijna de hal geweest zou zijn. Ondraaglijk. Maar ze verstopte het. Zo goed mogelijk. Als je echtpenoot zo jong sterft, dan word je wantrouwig. En

bang. Nu snap ik dat.

**Leeft uw moeder nog?**

Neen, drie jaar geleden is ze overleden. Heel onverwacht. Dat was moeilijk. (stil) Maar ze is heel autonoom geblijven tot het laatst en dat was goed. Ze had wel wat ouderdomskwaltjes, maar verder kan je van geen enkel verlies aan waardigheid spreken. Daar troost ik me mee.

**Elk ander mens heeft dan een paar dagen vrijaf om te rouwen, maar een minister van Justitie?**

Die doet verder. (haalt de schouders op) Ik herinner me nog dat ik in de ministerraad zat toen ik het bericht kreeg dat ze niet goed was. Dat was op een vrijdag. Ik heb eerst nog mijn wetsontwerp behandeld, en dan ben ik naar haar gegaan. Twee dagen later, op zondag, overleed ze. Maandagochtend ben ik gaan spreken in Luik. Ik was niet echt zeker of ik mezelf wel helemaal in de hand had – en ik heb toen ook aan mijn toehoorders verteld dat mijn moeder overleden was – maar het leven gaat verder. Mijn moeder moest ook meteen verder doen na de dood van mijn vader.

**Trees:** Ik had het toen misschien anders moeten aanspakken. Ik had de minister moeten zeggen dat hij een week moet thuisblijven.

Hij heeft de tijd niet gehad om te kunnen rouwen. Dat heeft iedereen op het kabinet toen gevoeld. Hij was veel gevoeliger dan anders en iedereen liep op de toppen van

de dood van mijn vader.

**Trees, zeg jij dan niet: 'Nu is het**

**genoeg geweest! Ga naar huis bij uw vrouw, of uw kleinkinderen?**

Neen, ik wil me niet mengen in de minister zijn privéléven. Ik proberen soms wel zijn agenda op een

Dat tekent je zeker. Ik heb mijn vader niet gekend. Ik was negen maanden oud toen hij overleed. Op amper 27-jarige leeftijd. Hij had leukemie, een ziekte waar je toen – in 1958 – nog niet van genas. Het was een harde klap voor mijn moeder. Ze was een heel erg emotionele vrouw. Maar mijn moeder was ook een sterke vrouw en ze heeft me zo goed mogelijk opgevoed. Ze is nooit hertrouwd trouwens. Dat ging zo in die tijd.

**U bent enig kind?**

Ja. En werd ik verwend door mijn moeder? Zeker. Een enig kind wordt altijd verwend, of het nu een of twee ouders heeft. Mijn moeder was een zeer enthousiaste vrouw, maar ook zeer overbezig. En dat was het moeilijkste.

Maar het heeft me niet belet om

op mijn zevende naar de scouts te gaan en om op mijn veertiende met een grote rugzak op mijn rug, op de fiets, naar de Ardennen te rijden. Voot haar oot dat bijna de hal geweest zou zijn. Ondraaglijk. Maar ze verstopte het. Zo goed mogelijk. Als je echtpenoot zo jong sterft, dan word je wantrouwig. En

bang. Nu snap ik dat.

**Leeft uw moeder nog?**

Neen, drie jaar geleden is ze overleden. Heel onverwacht. Dat was moeilijk. (stil) Maar ze is heel autonoom geblijven tot het laatst en dat was goed. Ze had wel wat ouderdomskwaltjes, maar verder kan je van geen enkel verlies aan waardigheid spreken. Daar troost ik me mee.

**Elk ander mens heeft dan een paar dagen vrijaf om te rouwen, maar een minister van Justitie?**

Die doet verder. (haalt de schouders op) Ik herinner me nog dat ik in de ministerraad zat toen ik het bericht kreeg dat ze niet goed was. Dat was op een vrijdag. Ik heb eerst nog mijn wetsontwerp behandeld, en dan ben ik naar haar gegaan. Twee dagen later, op zondag, overleed ze. Maandagochtend ben ik gaan spreken in Luik. Ik was niet echt zeker of ik mezelf wel helemaal in de hand had – en ik heb toen ook aan mijn toehoorders verteld dat mijn moeder overleden was – maar het leven gaat verder. Mijn moeder moest ook meteen verder doen na de dood van mijn vader.

**Trees:** Ik had het toen misschien anders moeten aanspakken. Ik had de minister moeten zeggen dat hij een week moet thuisblijven.

Hij heeft de tijd niet gehad om te kunnen rouwen. Dat heeft iedereen op het kabinet toen gevoeld. Hij was veel gevoeliger dan anders en iedereen liep op de toppen van

de dood van mijn vader.

**Trees, zeg jij dan niet: 'Nu is het**

**genoeg geweest! Ga naar huis bij uw vrouw, of uw kleinkinderen?**

Neen, ik wil me niet mengen in de minister zijn privéléven. Ik proberen soms wel zijn agenda op een

Dat tekent je zeker. Ik heb mijn vader niet gekend. Ik was negen maanden oud toen hij overleed. Op amper 27-jarige leeftijd. Hij had leukemie, een ziekte waar je toen – in 1958 – nog niet van genas. Het was een harde klap voor mijn moeder. Ze was een heel erg emotionele vrouw. Maar mijn moeder was ook een sterke vrouw en ze heeft me zo goed mogelijk opgevoed. Ze is nooit hertrouwd trouwens. Dat ging zo in die tijd.

**U bent enig kind?**

Ja. En werd ik verwend door mijn moeder? Zeker. Een enig kind wordt altijd verwend, of het nu een of twee ouders heeft. Mijn moeder was een zeer enthousiaste vrouw, maar ook zeer overbezig. En dat was het moeilijkste.

Maar het heeft me niet belet om

op mijn zevende naar de scouts te gaan en om op mijn veertiende met een grote rugzak op mijn rug, op de fiets, naar de Ardennen te rijden. Voot haar oot dat bijna de hal geweest zou zijn. Ondraaglijk. Maar ze verstopte het. Zo goed mogelijk. Als je echtpenoot zo jong sterft, dan word je wantrouwig. En

bang. Nu snap ik dat.

**Leeft uw moeder nog?**

Neen, drie jaar geleden is ze overleden. Heel onverwacht. Dat was moeilijk. (stil) Maar ze is heel autonoom geblijven tot het laatst en dat was goed. Ze had wel wat ouderdomskwaltjes, maar verder kan je van geen enkel verlies aan waardigheid spreken. Daar troost ik me mee.

**Elk ander mens heeft dan een paar dagen vrijaf om te rouwen, maar een minister van Justitie?**

Die doet verder. (haalt de schouders op) Ik herinner me nog dat ik in de ministerraad zat toen ik het bericht kreeg dat ze niet goed was. Dat was op een vrijdag. Ik heb eerst nog mijn wetsontwerp behandeld, en dan ben ik naar haar gegaan. Twee dagen later, op zondag, overleed ze. Maandagochtend ben ik gaan spreken in Luik. Ik was niet echt zeker of ik mezelf wel helemaal in de hand had – en ik heb toen ook aan mijn toehoorders verteld dat mijn moeder overleden was – maar het leven gaat verder. Mijn moeder moest ook meteen verder doen na de dood van mijn vader.

**Trees:** Ik had het toen misschien anders moeten aanspakken. Ik had de minister moeten zeggen dat hij een week moet thuisblijven.

Hij heeft de tijd niet gehad om te kunnen rouwen. Dat heeft iedereen op het kabinet toen gevoeld. Hij was veel gevoeliger dan anders en iedereen liep op de toppen van

de dood van mijn vader.

**Trees, zeg jij dan niet: 'Nu is het**

**genoeg geweest! Ga naar huis bij uw vrouw, of uw kleinkinderen?**

Neen, ik wil me niet mengen in de minister zijn privéléven. Ik proberen soms wel zijn agenda op een

Dat tekent je zeker. Ik heb mijn vader niet gekend. Ik was negen maanden oud toen hij overleed. Op amper 27-jarige leeftijd. Hij had leukemie, een ziekte waar je toen – in 1958 – nog niet van genas. Het was een harde klap voor mijn moeder. Ze was een heel erg emotionele vrouw. Maar mijn moeder was ook een sterke vrouw en ze heeft me zo goed mogelijk opgevoed. Ze is nooit hertrouwd trouwens. Dat ging zo in die tijd.

**U bent enig kind?**

Ja. En werd ik verwend door mijn moeder? Zeker. Een enig kind wordt altijd verwend, of het nu een of twee ouders heeft. Mijn moeder was een zeer enthousiaste vrouw, maar ook zeer overbezig. En dat was het moeilijkste.

Maar het heeft me niet belet om

op mijn zevende naar de scouts te gaan en om op mijn veertiende met een grote rugzak op mijn rug, op de fiets, naar de Ardennen te rijden. Voot haar oot dat bijna de hal geweest zou zijn. Ondraaglijk. Maar ze verstopte het. Zo goed mogelijk. Als je echtpenoot zo jong sterft, dan word je wantrouwig. En

bang. Nu snap ik dat.

**Leeft uw moeder nog?**